

# **Lovisa Ulrika – en föreställning**

**Musikalisk introduktion** (Lovisa kommer till Sverige och det är bröllopsfest)

**Roman - Sinfonia halva sats 1**

**Roman - Sinfonia halva sats 2**

**Roman - Drottningholmsmusiken, del av sats 1**

**(Pergolesi - Salve Regina, sats 1 – i långa versionen)**

***Lovisa:***

Men vad är det här?

Ett risigt slott

Ett folk utan stil och finess

Ett dystert hov vandrande i tristess

En gammal kung utan smak

Slår dövörat till musik och

Halt i dans och blind i måleri

låter han falla hela monarkin

Om maken min har ingen stake

Hans brist på ambition

Håller mig förtvivlat vaken

Landet har en mur mot kultur

I slottet vandrar jag som i en bur

**Roman – Piante Amiche**

***Lovisa:***

Ska jag skrida runt i så dystert hov dagarna i ända

Blott vara konungarnas maka, syster och mor

Låst i den eviga kedjan som ett avlande sto?

Kraften att handla i mig håller på att välla

Min ande vill ut och styra och ställa

Bygg en teater i Ulriksdal!

Hämta Uttini till Drottningholm!

Jag beställer en opera i kungahusets ära!

Kulturen ska blomstra vid mitt hov

Jag vill göra hela Europa avundsjuk!

**Uttini – Louise est l'astre (Lovisa, en stjärna på himlen)**

*Lovisa, en stjärna på himlen  
Må hennes strålgans lysa på oss  
För varje människa drömmer om vår goda drottning  
Vi sjunga vill till hennes lov*

*Konst och njutning blomstrar runt henne  
I hennes närhet vill alla vara  
Varje man och varje kvinna drömmer, drömmer  
Om en stråle av hennes glöd*

**Roman – Come Fugge (Som en aldrig sinande källa)**

*Som en aldrig sinande källa  
Ur mitt hjärta lusten välla  
Lust att tala, handla, skapa, styra och ställa*

**Kraus – Er starb (Han är död)**

*Han är död  
Han är död  
Vår gamla kung har äntligen gått hädan  
Och nu är det jag som blir drottning av Sverige  
Och jag och min man ska regera i Sverige  
Ska regera i Svea rikets land  
Vi ska regera här i Svea rikets land  
Regera  
Ja makten, den ligger i vår hand*

*Han älskade frillor  
Han älskade peruker  
Men inte tog han ansvar för vårt land  
Nej, inte tog han ansvar för vårt land!*

*Han är död  
Han är död  
Vår gamla kung har äntligen gått hädan  
Och nu ska jag regera i Svea rikets land*

(Kröningen, kronan tas på under sången)

**Lovisa**

*Riksrådet struntar i mig  
Och ständerna lägger sig i fostran av vår son  
Säger att jag hyser okyska maktbegär  
Jag vet inte om jag klarar det här*

***Skuggan***

Se på dig själv,  
Allt liv pulserande i ditt bröst  
Ditt förnuft och din genuina röst  
Håll inte tillbaka din lust!

***Lovisa***

Åå, vad du lockar mig!  
Öppnar vägen i mina ådror  
Låter hela anden fyllas av lidelse!

***Skuggan***

Spräng fram all kraft med njutning!  
Ta makten!

***Lovisa***

Makten!

***Båda***

Makten över mitt liv och mitt rike!  
Dags för en stadskupp utan dess like!

**Roman – Han ska låta regna**

I slutet av sången tar Lovisa av en ädelsten från kronan och skickar iväg för att säljas

Knackning (av Magnus på cello)

***Inspektör 1***

Riksdagen vill se smyckena!  
Duka upp kronjuvelerna!

***Lovisa***

Vad i alla sina dar!  
Ska ni med era oanständiga flin  
Snoka i mina kistor och skrin?  
Adolf Fredrik res dig och säg till  
Vi kan inte låta dem få som de vill!

***Adolf Fredrik***

Ack, jag har så ont i halsen och hög feber  
Låt mig stanna i sängen, jag orkar inte med er!

### ***Inspektör 1***

Ni får uppskov några dar  
Men vi kommer tillbaka!

### **Carl Ph E Bach – sats 1, energisk musik**

#### ***Lovisa samtidigt:***

I natt ska det ske! Samla folk och ropa ut: Mer makt åt monarkin!

#### ***Röst***

Makt åt monarkin! Leve drottningen!

### **Carl Ph E Bach – sats 2, dramatisk halshuggningsmusik**

#### ***Lovisa samtidigt:***

Ack, vad har jag gjort?  
Fyra vänner har fått halsarna skurna.

Ska de förvisa mig?  
Droppa gift i bägaren?  
Eller låter de yxan falla?

### **Tyst dans**

### **Pergolesi – Stabat Mater**

#### ***Lovisa***

Svart, svart är gallan  
Mörkt blod flyter i mina ådror  
Sonen ska äkta en maka  
En simpel danska, ful och fager

Gråa, dystra är molnen  
Tungt är sinnet, min tid är förbi  
Sonen får glansen och makten  
Bakom ridån, där ska jag stå

(Kronan av)

### **Kraus – Mitt liv en kedja var**

***Lovisa***

Vad säger ni?

Det är ju en bastard!

Danskan har aldrig lyckats förföra Gustav

Förfärligt vad mina ögon måste se

En oäkting blir kronprins

Bara för att han är en gosse

**Roman – Assaggio, sats 1 (soloviolin)**

**Kraus – Te decet (Döden mig famnar)**

*Döden mig famnar och jag välkomnar den*

*Välkomnar dödens famntag*

*Mina dagar är slut*

*Jag ger min förbannelse till sonen och bastarden*

*Jag ger dem båda min förbannelse*

*Ja, jag förbjuder er att tala om dem mer*

*Jag vill bara glömma*

*Jag ger dem båda min förbannelse*

*Döden famnar mig*